

Til:

FOLKEDANSER NYT

www.ringstedfolkedansere.dk

49. udgave
August 2015

BESTYRELSESMØDE

Bestyrelsen har afholdt møde, hvor vi bla efter Torbens dødsfald konstituerede os med Kjeld som næstformand – ellers uændret.

Vi foretog planlægning af den kommende sæson, samt evaluerede arrangementer, herunder turen til Skövde den 22-24. maj mv.

Nedenfor kan du se hele sæsonplanen og bestyrelsen mv.

NYTTIGE DATOER OG TIDER

Se mulige ændringer på <http://www.ringstedfolkedansere.dk> → [Datoer/Tider](#)

2. september	19.30	Den nye sæson begynder i Anlægspavillonens sal
16. & 23.sept.	19.30	Dans i Ringstedhallens gl. cafeteria, lokale 2-3
14. oktober	-	Ingen dans i efterårsferien
6. november	Aften	Lancieraften med ostebord.
9. december		Juleafslutning
6.1.2016	19.30	Vi danser igen
20. januar	19.00	REFs ordinære generalforsamling
23-24. jan.		Dilettantforestillinger og legestue mv.
17. februar	-	Ingen dans i vinterferien
23. marts '16		Sæsonafslutning

BESTYRELSE mfl.

Formand, webmaster	John Gravesen	5576 1298	formanden@ringstedfolkedansere.dk
Næstformand	Kjeld Kastrop	5764 3634	nest-fmd@ringstedfolkedansere.dk
Kasserer	Randi Sørensen	5764 3634	kasserer@ringstedfolkedansere.dk
Kagemester	Kirsten Nielsen	5761 3219	
Sekretær	Sv.Erik Hilleberg	5764 1055	sekr@ringstedfolkedansere.dk
Dragtudvalg, formand	Hanne Gravesen	5576 1298	dragtudvalget@ringstedfolkedansere.dk
Dragtudvalg, kasserer	Karin Hilleberg	5764 1055	
Fanebærer	Henning Nielsen	5761 3219	
Betalinger	Kontant til kassereren eller via netbank til konto 2520 6277852975		



SÆSONSTART 2015

Den nye sæson begynder onsdag den 2. september kl. 19.30 i Anlægspavillonens store sal, så vi når at danse her 2 gange før flytning de næste to gange til Ringstedhallen.

Mogens, Marianne og de andre spillemænd fortsætter, mens vi kan byde velkommen til vore nye danseinstruktører Hanne og Poul, som en del har hilst på under Forårsdansen.

Der bliver ikke nogen efterårslegestue i år, idet vi har valgt at arrangere en Lancieraften fredag den 6. november.

Med håb om tilgang af flere dilettantspillere satser vi igen på at kunne fortsætte denne aktivitet. Den bliver dog afviklet en uge tidligere end gennem de senere år, nemlig den 23-24. januar – som sædvanligt med efterfølgende legestue lørdag aften.

John

GRØN KONCERT den 27.6.2015

Lørdag den 27-6 holdt Mogens og Connie grøn koncert i deres sommerhus, hvor der var mulighed for at sætte en campingvogn op så man kunne overnatte, det var der nogle der gjorde. Det var en typisk sommerdag, med sol og et par byger i løbet af dagen. Kl. 13 startede dagen med medbragt mad, hvorefter spillemændenes koncert begyndte kl.14, derefter var der musik og sang indtil kl. 17, hvor flere grill blev tændt, så var det tid at grille den medbragte mad, hvorefter der blev hygget indtil man kørte hjem eller gik for sig selv i campingvognene.

Der skal lyde en stor tak til Mogens og Connie for en dejlig dag.

Randi

Torben Hansen 1939-2015

Torben Hansen, formand for Ringstedegnens Folkedanserforening i årene 2007-2013, er afgang ved døden. Efter mange aktive år på arbejdsmarkedet og medvirken i flere organisationer begyndte Torben i 2004 at danse folkedans. Hans hustru Bente var begyndt at spille med til dans, og Torben fandt stor glæde ved at lære dansene og begå sig på dansegulvet – både til øveaftner, opvisninger, landsstævner og under samværet med venskabsforeningen i Skövde, Sverige. I 2006 blev han valgt til bestyrelsen, og han var en god og engageret formand, indtil helbredet fik ham til at trække sig fra denne post. Han fortsatte som næstformand, og vi har gennem nu 9 år haft et tæt samarbejde.

Som formand for Ringstedegnens folkedanserforeningen var det ved 75 års jubilæet i 2012 en stor ære for ham at modtage kommunens gave til foreningen, overgivet af borgmesteren. Torben var meget aktiv ved vores børnedans og det glædede ham at både danse og synge sammen med børnene. Han var ALTID klar til at tage ud og optræde, og han svigtede ikke foreningen.

Torbens livsglæde fik ham også til at spille med på foreningens diletanthold som en godmodig krofatter, rocker eller anden rolle, hvor man altid giver meget af sig selv.

Med Torbens bortgang har vi mistet en mand, som trods de senere års sygdom bevarede livsglæden og -lysten livet, hvilket vi senest oplevede under venskabsbesøget i Skövde i maj måned.

Ære være mindet om Torben Hansen.

John Gravesen / Connie Jensen

SKÖVDE FOLKDANSGILLE den 22. - 24.5.2015.

En dejlig, oplevelsesrig tur for 8 folkedansere 11 spillemænd m/k samt 4 ledsagere.

Forventningsfulde stod vi alle på bussen ved Anlægspavillonen fredag morgen den 22.5 - i dejligt forårsvejr. Vi havde en flot tur med hyggeligt samvær i bussen, og vi ankom planmæssigt til Skövde, hvor værtsfolkene tog venligt og hjerteligt imod os. Kære bekendte, som havde besøgt hinanden tidligere, og enkelte som var med for første gang (undertegnede).

Fredag aften var afsat til indkvartering og hyggeligt samvær i værtsfamilierne. Her blev vi trakteret og hygget om på bedste vis. Omgivelserne var smukke, - i vores tilfælde landlige.

Lørdagen bød på spillemandsmusik og folkedans i folkedragter med både dansk og svensk optræden ved indgangen til kulturhuset i Skövde. Det gik rigtigt godt, og såvel dansere, spillemænd og tilskuere så ud til at have en god oplevelse. I anledning af "Skövde Folkdansgille"s 65 års jubilæum var der taler fra byen og gillet. Vi blev budt på dejlig lunch-suppe i "Skövde Folkdansarna"s klubhus i Lunden, - delikat og hyggeligt.

Lørdag aften: Dansk og svensk spillemandskoncert i Värsås Kyrka samt velkomst og "andakt" ved den lokale præst. Det var en meget smuk start på aftenens festligheder. Herefter spadserede vi alle hen til Tingshuset i Värsås, hvor jubilæumsfesten skulle afholdes med buffet og festligt samvær. Her var taler fra dansk og svensk side, - og der blev overrakt gaver til vores venskabsforening. Efter middagen var der opvisning og legestue med og uden folkedragter til midnat, - afbrudt af kaffebord og hyggeligt samvær. Der blev sandelig "danset igennem"!

Efter "frukost" hos værtsfamilierne søndag, havde vi hyggelig leg, spillemandskoncert og grill/picnic i "Bolougnerskogen" midt i Skövde, stadig i fint forårsvejr, hvorefter "farvel-paraden" med hjertelig afsked mellem venskabsforeningerne udspillede sig. Så gik turen hjem med bussen til Ringsted, - med dejlige oplevelser "i bagagen"! Vi håber på snarlig genvisit i Ringsted.

Med tak for dejlige oplevelser og kammeratligt samvær -

Sonja Søegaard.